

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Πρόσφατα επανήλθαν στην επικαιρότητα μερικά από τα δομικά προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς της Ελληνικής Κοινωνίας που εδώ και χρόνια θελημένα ή όχι κρύβονται κάτω από το χαλί. Το δυστύχημα όμως είναι ότι αυτά τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς προέρχονται από ένα τεράστιο μέρος του Πολιτικού μας Συστήματος (Χειμάρας, Πάτσης, Καϊλή, Γεροβασίλη, Φλαμπουράρης). Ένα από αυτά είναι και το περίφημο «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» που μολονότι αποτελεί Θεσμό για τους Δημόσιους Λειτουργούς με θέσεις υψηλής ευθύνης, αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν λειτουργεί.

Και ενώ χύνεται πολύ μελάνι για τις δηλώσεις «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» των βουλευτών της ΒτΕ, όλοι αιφνιδιάζονται μόλις βγούν στην φόρα φαινόμενα αθέμιτου πλουτισμού των Βουλευτών οι οποίοι ατυχώς δικαιολογούνται είτε ότι ξέχασαν να δηλώσουν σημαντικά τους περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά, ή ότι διέφυγε της προσοχής τους να δηλώσουν συμμετοχή τους σε εξωχώριες εταιρείες ή εταιρείες που συναλλάσσονται με το Ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι αυτές οι δραστηριότητες ρητά απαγορεύονται από το άρθρο 57 του Συντάγματος της Ελληνικής Πολιτείας.

Και εδώ γεννώνται μια σειρά από εύλογα ερωτήματα όπως τα εξής:

1. Όταν οι πατέρες του Έθνους συμπεριφέρονται κατ' αυτόν τον τρόπο και δίνουν το κάκιστο παράδειγμα στους πολίτες που τους επέλεξαν, τί άραγε μπορούμε να περιμένουμε από τον απλό λαό?
2. Για να συμβαίνει όμως αυτό κάθε λίγο και λιγάκι, είναι προφανές ότι το Πολιτικό Σύστημα δεν διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά εν τη γενnéσει τους. Και ας υποθέσουμε ότι κάποιος μέχρι να μπει στην Πολιτική ήταν τύπος και υπογραμμός που λέμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να μπορεί να συγκρίνει τα περιουσιακά του στοιχεία ανά έτος, από τότε που μπήκε στην Πολιτική μέχρι την ημέρα που ξαναβάζει υποψηφιότητα, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τις διαφορές και να χτυπάει καμπανάκι εφόσον απαιτείται? Η απάντηση είναι σίγουρα ΝΑΙ!
3. Γιατί όμως αυτό δεν συμβαίνει από την στιγμή που σήμερα διατίθενται σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα που μπορούν να κάνουν αυτού του είδους τους ελέγχους σε κλάσματα δευτερολέπτου? Και εδώ η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι γιατί η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει αποφασίσει να θωρακίσει αρμοδίως το Θεσμικό Πλαίσιο του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» με αποτέλεσμα η γελοιογραφία του αείμνηστου Φωκίωνα Δημητριάδη στα ΝΕΑ της δεκαετίας του 1960 να είναι εξαιρετικά επίκαιρη. «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ?» ρωτάει ο δικαστής τον βουλευτή με το ημίψηλο καπέλλο? Και η απάντηση του βουλευτή «ΟΘΕΝ ΜΟΥ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ!»
4. Γιατί όμως ένα τόσο σοβαρό θέμα καθυστερεί τόσο πολύ? Εδώ τα ενδεχόμενα είναι δύο. Είτε το Πολιτικό Σύστημα σκοπίμως δεν θέλει να δεσμευτεί, ώστε οι Ταγοί του να μπορούν να ξεφεύγουν αφού πιάσουν την καλή, ή ότι η ωριμότητα που διαθέτει είναι ελλιπής ακόμη και σήμερα, οπότε το ζήτημα είναι ακόμη βαθύτερο γιατί αποτελεί έλλειψη ολιστικής παιδείας που θα έπρεπε να εφαρμόζεται αρχίζοντας από τις Οικογένειες και τα Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της Διοίκησης (Δημόσιας & Ιδιωτικής), ώστε το προφανές που είναι η θωράκιση του Θεσμικού Πλαισίου του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» να αποτελεί προϋπόθεση διαφάνειας και λειτουργίας του Θεσμού.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι συμβαίνει το πρώτο αν και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Όμως το δεύτερο σίγουρα συμβαίνει και γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στην διάχυση της ολιστικής παιδείας από την Οικογένεια και το Σχολείο όπου τα παιδιά μας θα μαθαίνουν πώς το «εμείς» πρέπει να προηγείται του «εγώ» και με αυτόν τον γνώμονα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στην ρίζα τους, ώστε οι λύσεις που θα εφαρμόζονται να μην έχουν πιασινισματα.

Μόνον όταν οι Πολίτες έχουν ενστερνισθεί και έχουν διδαχθεί από την Οικογένειά τους και από το Σχολείο τους, ότι η τήρηση των Νόμων είναι προϋπόθεση ευημερίας του λαού μας και ότι το «εμείς» προηγείται του «εγώ», έχουμε σοβαρές πιθανότητες να περιορίσουμε τα όρια παραβατικότητας σε κάθε διάσταση της καθημερινής μας ζωής, που τον τελευταίο καιρό μας έχουν αφήσει άναυδους από τις βίαιες συμπεριφορές ενηλίκων και νέων που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν που πρέπει να σταματά η πλάκα και που αρχίζει η εγκληματική συμπεριφορά.

Υποπτέραρχος (ΜΑ) ε.α. Δημήτριος Μ.Πετρίδης (22ας ΣΜΑ, τάξη 1974)

Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών (1981)

Αεροναυπηγός Μηχανικός US NAVAL Postgraduate School (1986)

Εκπρόσωπος Ελλάδος στο Δ.Σ της NAMSA (νυν NSPA 2001-2004)

Aviation Programme Manager NATO Support & Procurement Agency (NSPA 2009-2017)

Μέλος Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) και Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)

Μέλος Δ.Σ Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (ΑΑΚΕ), Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων