

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Η βασική αρχή που καθορίζει την Στρατιωτική Στρατηγική και γενικά την σχεδίαση για την Άμυνα της χώρας, είναι το εγκεκριμένο Αμυντικό Δόγμα αυτής ή, η Εθνική Στρατηγική για την άμυνα. Η χώρα μας έχει διακηρύξει ότι δεν διεκδικεί επέκταση των συνόρων της σε βάρος κάποιου από τους γείτονες της. Έτσι το Αμυντικό μας Δόγμα, πολύ σωστά, έχει ως βασικό άξονα την Αποτροπή και την Άμυνα έναντι κάθε εξωτερικής απειλής.

Οι αρμόδιοι που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά, γνωρίζουν ότι η προβολή της Στρατιωτικής ισχύος είναι βασικό στοιχείο της αποτροπής. Απόρρητο δεν είναι να δείχνεις τι έχεις και τι μπορείς να κάνεις, αλλά το πως και το πότε, ενδέχεται, να το κάνεις. Αυτή η διαδικασία, είναι φανερό, ότι απαιτεί, έχει ανάγκη, τα στρατιωτικά εκείνα Μέσα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Η Κυβέρνηση, και αυτό νομίζω πως είναι δίκαιο να πιστωθεί στον ίδιο τον Κύριο Πρωθυπουργό, αντέδρασε άμεσα και σωστά, μετά τις συνεχείς τουρκικές απειλές και προκλήσεις επί του πεδίου από το 2020 μέχρι και το 2022. Σε ελάχιστο χρόνο έβαλε σε κίνηση ένα πρόγραμμα για αύξηση της αεροπορικής μας ισχύος με τα Rafale, ενώ ακολούθησε η απόφαση για ανάλογη αναβάθμιση και της ναυτικής τοιαύτης. Σε λίγο χρόνο η αεροπορική και ναυτική δύναμη της χώρας θα είναι από τις ισχυρότερες στην περιοχή της Μεσογείου. Με την ολοκλήρωση δε του συνολικού αμυντικού μας προγράμματος, προς το τέλος της δεκαετίας, με την άφιξη των F-35 και των Κορβετών, η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει προβολή της ισχύος της σε όλη την Μεσόγειο και γενικά όπου θα υπάρχει ανάγκη για τα εθνικά συμφέροντα της. Και αυτό όχι για επιθετικούς σκοπούς, αλλά για εξασφάλιση όσων μας αναλογούν από τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου (Δ.Δ.) και του Δικαίου της Θάλασσας(Δ.Θ.).

Η γειτονική μας Τουρκία, που με το σύνολο του πολιτικού της προσωπικού, μέχρι πριν από μερικούς μήνες, μας απειλούσε πως «...τουλάχιστον 18 νησιά μας στο Αιγαίο είναι δικά τους...» και για τον λόγο αυτό «...μπορεί να έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά...», δείχνει να αλλάζει εξωτερική πολιτική έναντι της Ελλάδος, των ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών της περιοχής. Είναι φανερό ότι το κάνουν από ανάγκη, κυρίως οικονομική, που η δική τους «φαραωνική» πολιτική δημιούργησε και οι σεισμοί της 6^{ης} Φεβρουαρίου έχουν επιτείνει.

Κατά την άποψη μου, η αφορμή αυτής της αλλαγής μπορεί να ήταν τα αποτελέσματα των σεισμών, όπως και η στάση της Ελλάδος σε προσφορά και βοήθεια, όμως σημαντικό ρόλο πρέπει να έχει παίξει και η ταυτόχρονη αύξηση της αεροπορικής μας ισχύος, κυρίως, αλλά και της επικείμενης ναυτικής. Εξ άλλου είναι γνωστό και έχει λεχθεί από έμπειρους πολιτικούς και στρατιωτικούς πως «...όλες οι διακρατικές διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτές όμως είναι πιο αποτελεσματικές όταν πίσω υπάρχει σοβαρή στρατιωτική ισχύς¹...».

Οι, εντός της τρέχουσας δεκαετίας, προοπτικές της στρατιωτικής μας ισχύος, με έμφαση στην αεροναυτική, αναγκάζει, θα έλεγα, την τουρκική ηγεσία να επανεξετάσει την

¹ Τζεμς Σταυρίδης, Ναύαρχος ε.α. Π.Ν. των ΗΠΑ. Σε διάλεξη του σε Αεροπορικό Συνέδριο της Π.Α.

εξωτερική της πολιτική. Θεωρώ, λοιπόν, ότι το Αμυντικό-Αποτρεπτικό μας Δόγμα, καλό θα είναι να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην δεύτερη συνιστώσα του, με σκοπό την «βοήθεια» προς την Τουρκία να διατηρηθεί στην διαφαινόμενη αλλαγή της εξωτερικής της πολιτικής.

Είναι βέβαιο ότι η γείτονα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει, με σχετική προβολή, την ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό της του νέου σκάφους της, του αεροπλανοφόρου(;), ελικοπτεροφόρου και UAV-φόρου, TCG Anadolu. Το εν λόγω πλοίο, ενώ δεν αποτελεί ιδιαίτερη απειλή, επί του παρόντος, για την άμυνα μας, θα μπορεί εύκολα να κάνει αισθητή την τουρκική παρουσία σε μεγάλες αποστάσεις. Η δική μας αποτρεπτική ικανότης δεν πρέπει να επιτρέψει τον σχηματισμό εντυπώσεων, όχι από ανταγωνισμό, αλλά από υποχρέωση στην διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Η αμυντική μας ισχύς με Rafale, Viper, Belhara και υποβρύχια 214, αργότερα δε με F-35 και Κορβέτες και φυσικά με όλες τις άλλες δυνάμεις μας, εξασφαλίζουν τη χώρα σε επίπεδο αποτελεσματικότητας όπλων και σε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Το σημείο που, νομίζω πως απαιτεί μελέτη και προσοχή ιδιαίτερη, είναι αυτό της εμβέλειας και της παραμονής των Μέσων μας σε όλες τις περιοχές όπου διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα του Ελληνισμού.

Η αναγκαία αεροπορική εμβέλεια για εκτέλεση αποστολής και επιστροφή έχει εξασφαλιστεί. Η προβολή ισχύος, όμως, για απόλυτη αποτροπή και «φιλικές σχέσεις» με την Τουρκία, απαιτεί σοβαρή επάρκεια για συνεχή αεροπορική παρουσία, όπου απαιτείται.

Μία αεροπορική δύναμη του επιπέδου που θα έχει η Ελλάδα, στο τέλος αυτής της δεκαετίας, θα είναι ολοκληρωμένη με την απόκτηση δυνατότητας εναέριου ανεφοδιασμού. Θα πολλαπλασιάσει την αποτρεπτική της ικανότητα. Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν διακυβεύονται μόνο στο Αιγαίο, αλλά σε όλη τη Μεσόγειο. Οπότε κάθε απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται ολόπλευρα και σε όλο της το βάθος. Η Τουρκία θα «βοηθηθεί» να διατηρήσει μία λογική στάση και να είναι συνεργάσιμη, στη βάση του Δ.Δ και του Δ.Θ., μόνο όταν η αεροπορική και ναυτική μας παρουσία έχει εμβέλεια, αλλά και διάρκεια σε όλη τη Μεσόγειο. Εξ άλλου το ίδιο κάνουν και χώρες της περιοχής μας με πολύ μικρότερα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια γεωγραφικά μεγέθη, από την Ελλάδα.

Αντιπύραρχος(Ι)ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης
Επίτιμος ΔΚΤΗΣ ΔΑΕ
Αντιπρόεδρος ΣΕΕΘΑ
Μέλος ΔΣ ΕΛΙΑΜΕΠ