

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**Αποδημήσαντος Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Χρήστου ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ του Ευαγγέλου**



Εισήλθε στην Σχολή Ικάρων με την 50η σειρά Ιπταμένων το 1974 και αποφοίτησε τον Ιούλιο 1978.

Τοποθετήθηκε αρχικά στην 117ΠΜ/337ΜΠΚ και στη συνέχεια στην 110ΠΜ / 337ΜΠΚ το Σεπτ. του 1978, όπου υπηρέτησε επί 17 περίπου έτη ως Ιπτάμενος Μοίρας, ως Δκτης Σμήνους Μάχης, ως Αξιωματικός Επιχειρήσεων και ως Δκτης, ενώ διετέλεσε σε αυτή προσκολλημένος ιπτάμενος επί 5 έτη .

Ο κύκλος της γραμμής πτήσεων έκλεισε αφού διετέλεσε Υποδιοικητής και Διοικητής στην 110ΠΜ από το 2003 μέχρι το 2006.

Είχε συμπληρώσει περίπου 4000 ώρες εκ των οποίων 2850 ώρες σε μαχητικά αφα, κυρίως F-4E.

Σε επιτελικό επίπεδο υπηρέτησε ως:

- Τμηματάρχης Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην 110ΠΜ
- Τμηματάρχης Ασκήσεων στο ΑΤΑ
- Επιτελής στο Νατοϊκό Στρατηγείο AirSouth στη Νάπολη της Ιταλίας και στο Joint Operations Center του ΝΑΤΟ στο Σεράγεβο της Βοσνίας
- Επιτελής και Τμηματάρχης Επιχειρησιακής Σχεδίασης, Ασκήσεων και Χειρισμού Κρίσεων στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
- Διευθυντής των Διευθύνσεων Επιχειρήσεων (Α1) του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
- Διευθυντής του Α' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Διαχρονικά και εν παραλλήλω με τα προαναφερθέντα καθήκοντα διετέλεσε ως:

- Μέλος του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ)
- Μέλος στο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της ΠΑ.
- Πρόεδρος Θεσμικών Οργάνων και Επιτροπών της ΠΑ ανάλογα με τον εκάστοτε βαθμό και των θέσεων που κατείχε.

- Πρόεδρος ή και Διερευνητής Ομάδων Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
- Επικεφαλής και μέλος ομάδων αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων Μονάδων της ΠΑ.

Σε επίπεδο εκπαιδεύσεων και επιμόρφωσης, πέραν των Εκπαιδευτικών Κέντρων και Σχολείων που αφορούσαν στην επαγγελματική κατάρτιση του ως Ιπταμένου Αξιωματικού, παρακολούθησε ικανό αριθμό Επιτελικών Σχολών και Σεμιναρίων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Εξωτερικού για ανάπτυξη επιτελικών, διευθυντικών και διοικητικών ικανοτήτων.

Τιμήθηκε από την ΠΑ με όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας της, καθώς επίσης με όλα τα παράσημα και μετάλλια των βαθμών και των θέσεων στις οποίες υπηρέτησε.

Με Προεδρικό Διάταγμα του απονεμήθηκε τιμητικά στην αποστρατεία ο τίτλος του Επιτίμου Διευθυντή Α΄ Κλάδου ΓΕΑ.

Μετά την αποστρατεία διατήρησε τους δεσμούς του με την ΠΑ ως:

- Μέλος της ΕΑΑΑ
- Τακτικό μέλος της ΑΑΚΕ
- Ιδρυτικό, Τακτικό και εκλεγμένο μέλος Δ.Σ του ΣΑΣΙ,

Στον ιδιωτικό επαγγελματικό και οικονομικό στίβο, απασχολήθηκε σε δραστηριότητες του επιχειρηματικού τομέα σχετικές με το marketing και το management.

Ήταν παντρεμένος με την κυρία Μάρτζυ Διαμαντίδου με την οποία απέκτησε δύο παιδιά την Βίκυ και τον Βαγγέλη.

Πίστευε βαθιά ότι η ιδιότητα του Αποφοίτου της Σχολής Ικάρων αποτελεί μέρος της ταυτότητας του, η δε παιδεία που απέκτησε στη διάρκεια φοίτησης στη ΣΙ, αλλά και μετέπειτα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως Αξιωματικού Ιπταμένου της ΠΑ, επηρέασε τα μέγιστα τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του, τη δόμηση της προσωπικότητάς του, καθώς επίσης καθόρισε την επαγγελματική και κοινωνική του καταξίωση.

Η ιδέα της δημιουργίας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) τον συγκίνησε ιδιαίτερα και τον παρακίνησε πολύ νωρίς να ενταχθεί στον πυρήνα των ιδρυτικών μελών του και στη συνέχεια στην δια των Αρχαιρεσιών ένταξή του στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίστευε ακράδαντα ότι ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων απετέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί την στέγη διατήρησης της συναδελφικής επαφής μεταξύ των

Ικάρων που γαλουχήθηκαν μαζί στην αεροπορική ιδέα και εντρίφησαν στην αεροπορική τέχνη και επιστήμη.

Ως Τακτικό Μέλος, αλλά κυρίως ως Μέλος του ΔΣ του «ΙΚΑΡΟΥ», προσπάθησε με συλλογικές διεργασίες να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και να διευρύνει τις δραστηριότητες σε βαθμό ώστε να είναι αναγνωρίσιμος εντός των ΕΔ αλλά και ευρύτερα.

Ας μείνει η Μνήμη του Αιώνια στη σκέψη και στις καρδίες των φίλων, των συναδέλφων και των επιγόνων του.

Εκ του ΔΣ/Σ.Α.Σ.Ι./«ΙΚΑΡΟΣ»