

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΠΟΔΗΜΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΤΧΟΥ (Ι) ε.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ



Ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Διακουμάκος γεννήθηκε το 1930 στο Γύθειο και ήταν κάτοικος εν ζωή, του Χωρίου Καρβελάς του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων το 1950, ως Ιπτάμενος με τον βαθμό του Ανθυποσηναγού. Υπηρέτησε στην Αεροπορία πάνω από 35 χρόνια, συμπληρώνοντας περισσότερες από 5.500 ώρες πτήσεως σε πολεμικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Στα χρόνια αυτά διοίκησε: Πολεμική Μοίρα Αεριωθούμενων, μονάδες Αεραμύνης, Σμηναρχία Μάχης και Πτέρυγα Μάχης.

Είχε φοιτήσει σε πολλές σχολές εσωτερικού και εξωτερικού. Ήταν αριστούχος της Σχολής Πολέμου της Αεροπορίας και αριστούχος της Σχολής Επιτελών της Αγγλικής Αεροπορίας (RAF).

Λόγω της ενεργού συμμετοχής του σε κίνημα ανατροπής της Χούντας, εδιώχθη από την Πολεμική Αεροπορία, φυλακίστηκε και εξορίστηκε σε Καρπενήσι, Αμοργό και Μακρακώμη.

Επανήλθε στην Πολεμική Αεροπορία μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και ως Υποπτέραρχος διετέλεσε: Γενικός Επιθεωρητής Αεροπορίας, Διοικητής Διοικήσεως Εκπαίδευσης, Διοικητής Διοικήσεως Υποστηρίξεως και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Το 1980 προήχθη σε Αντιπτέραρχο και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας.

Το 1990-1993 διετέλεσε Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ήταν αριστούχος της Νομικής Αθηνών (Πολιτικές Επιστήμες).

Ήταν έγγαμος με τη κυρία Μαρία Ντούλα, με την οποία είχαν αποκτήσει δυο γιους.

Αιωνία η Μνήμη του,

Εκ του ΔΣ/Σ.Α.Σ.Ι./«ΙΚΑΡΟΣ»