

"Θεωρία Αεροπορικής Ισχύος και πολιτική Εθνικής Άμυνας. Το Ελληνοτουρκικό Αεροπορικό Ισοζύγιο το 2030".

Η Αεροπορική Ισχύς είναι η μόνη η οποία εξ αιτίας των χαρακτηριστικών της, έχει την ευχέρεια να περάσει κατευθείαν στο Στρατηγικό επίπεδο, προσπερνώντας το τακτικό και το επιχειρησιακό. Αντικειμενικός σκοπός της ομιλίας, είναι να καταδείξει ότι η Αεροπορική Ισχύς είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη στρατηγικών αποτελεσμάτων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της επίτευξης Αεροπορικής Υπεροχής ως προϋπόθεση. Με βάση αυτό, θα εξετάσουμε καταληκτικά εάν η φημολογούμενη δομή δυνάμεων το 2030, μπορεί να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό, ώστε η Πολεμική Αεροπορία να παραμείνει όχι απλά μία αποτρεπτική δύναμη, αλλά μία δύναμη «Εξαναγκασμού», στον οποίο περιλαμβάνεται και η Αποτροπή.

Προς τούτο, θα αναλυθεί η εξέλιξη της θεωρίας της Αεροπορικής Ισχύος από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του αεροπλάνου ως στρατιωτικού μέσου, μέχρι και τις μέρες μας και την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στους «θεσμικούς» θεωρητικούς της Αεροπορικής Ισχύος Julio Douhet, Billy Mitchel και Hugh Trenchard, με ιδιαίτερη εστίαση στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν από τα στρατιωτικά κατεστημένα της εποχής τους, τα οποία αντιμετώπιζαν την Αεροπορική Ισχύ εχθρικά και ως συμπληρωματική της Χερσαίας και Ναυτικής. Ακολούθως, θα καταδειχθεί η προσπάθειά τους να αναδείξουν τις στρατηγικές δυνατότητες της Αεροπορίας, πέρα από την προφανή αξία της σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στο Β΄ ΠΠ, εξετάζοντας κατά πόσο οι πρώτοι θεωρητικοί δικαιώθηκαν ή όχι, με ιδιαίτερη αναφορά στον Alexander de Seversky ως συνδετικό κρίκο στην εξέλιξη της Θεωρίας Αεροπορικής Ισχύος, με τους John Boyd και John Warden. Οι τελευταίοι, εντόπισαν την προβληματική χρήση της Αεροπορικής Ισχύος στους πολέμους της Κορέας και του Βιετνάμ, αναλαμβάνοντας να δώσουν λύσεις σε επίπεδο τεχνολογικό, τακτικής, Στρατηγικής και Δόγματος. Απότοκο της προσπάθειάς τους, ήταν από το «αεροπορικό φιάσκο» του Βιετνάμ, η Αεροπορική Ισχύς να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στη δυτική Στρατιωτική Ισχύ, στους πολέμους και τις στρατιωτικές εμπλοκές από την Καταιγίδα της Ερήμου έως και σήμερα.

Τα διδάγματα από την εφαρμογή της Αεροπορικής Ισχύος στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα των τελευταίων 100 ετών, θα εξεταστούν υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων γεωγραφικών και πολιτικών συνθηκών που αφορούν την Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση σε Αιγαίο, ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Τέλος, θα τεθούν κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσο οι Ε.Δ είναι έτοιμες στο Θεσμικό Επίπεδο του πολέμου, να εντάξουν τα νέα μέσα κυρίως του ΠΝ και της ΠΑ, στα πιθανά αεροναυτικά θέατρα επιχειρήσεων. Επιδίωξη, η ομιλία να συμπαρασύρει μία εποικοδομητική συζήτηση σε συμπεράσματα και προτάσεις για το μέλλον και την υποστήριξη του Εθνικού Συμφέροντος, στο «θερμότερο» γεωπολιτικό σύμπλοκο του πλανήτη. Διάρκεια ομιλίας μία (1) ώρα.

Επισμηναγός (Ι) ε.α Στέφανος Καραβίδας